

*De wind staat hoog,  
hij blaast door mijn gedachten,  
woorden  
waaien als duinzand op.*

*Het tuimelen  
van de taal  
houdt mij gaande  
en breekt de einder.*

*Joop Zijlstra*

Met droefheid nemen wij afscheid van

# Frans Redant

*Dramaturg*

*Beziel met een passie voor taal, literatuur en theater*

7 mei 1945 - 23 april 2022

geboren te Aalst, overleden te Antwerpen



Emiel & Saskia Redant - Govaerts, Frances,  
Carlotta & Tomas Redant - Lindberg,

*zijn kinderen en kleindochter,*

Patricia De Clopper,

*moeder van zijn kinderen,*

Neven en nichten,

De families Redant, Van Damme, De Clopper, Daels.

Wij nodigen u uit op de afscheidsviering op zondag 8 mei om 15u in de foyer van het Toneelhuis (Bourlaschouwburg), Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen.

U bent welkom vanaf 14u30. Als eerbetoon aan Frans heffen we daarna samen het glas.

U kan een laatste groet brengen op maandag 2 mei tussen 19u en 20u, Markgravelei 41, Antwerpen.

Op een later tijdstip krijgt de urne van Frans een plekje in het urnenbos van de begraafplaats Schoonselhof te Antwerpen.

Warme woorden van dank aan het personeel van WZC Sint-Gabriël voor de liefdevolle zorg.

**correspondentieadres:**

Emiel Redant  
Maurice Verbaetsteeg 35  
2018 Antwerpen

**online condoleren:**

<https://www.inmemoriam.be/nl/2022-04-23/frans-redant>

TROST

duurzaam afscheid

0497 53 14 48